

George Washington, veelzijdig wereldburger en Kortrijkzaan



Midden mei bracht Viva Sara 'George 1871' uit, een koffiocollectie als hulde aan George Washington, Kortrijkzaan en uitvinder van de oploskoffie.

150 jaar na diens geboorte brengt Viva Sara hem terug naar Kortrijk, want de koffie is afkomstig van een plantage in Guatemala die nog steeds in handen is van de familie van George Washington.

Now you can drink all the COFFEE you wish!
No more do you have to risk indigestion when you drink coffee

Simply put the quantity desired in a cup—pour on boiling water; and instantly you have full, rich flavored coffee—absolutely pure. Always the same—strength as desired.

By a wonderful process George Washington removes the disturbing acids and oils (always present in ordinary coffee), insuring perfectly digestible coffee

G. Washington's INSTANT Coffee

30c Two size tin 90c
Except in extreme West and South
At All Grocers



Many of New York's finest homes, best clubs and leading hotels rely exclusively on G. WASHINGTON'S INSTANT COFFEE—particularly for the demi-tasse.

G. WASHINGTON COFFEE SALES CO.,
79 Wall Street, New York City



A good day to start using G. Washington's Coffee

Een intellectuele duizendpoot, een moderne Leonardo Da Vinci, een ondernemer pur sang. Het zijn allemaal benamingen die je perfect kan toepassen op de figuur van George Washington. Je zou het niet meteen vermoeden, maar de man werd geboren in Kortrijk, op wandelafstand van het Viva Sara Kaffée. Zijn vader was textiel, zijn moeder had dan weer een lingeriewinkelje op de Grote Markt in een van de huisjes die je vroeger aan de voet van het Belfort vond. George zelf zag in 1871 het levenslicht, in de schaduw van de Onze-Lieve-Vrouwekerk waar op dat ogenblik Guido Gezelle onderpastoor was.

Al snel werd duidelijk dat George ondernemersbloed had. Hij was dan ook bijzonder veelzijdig. Chemicus van opleiding, maar bijzonder geïnteresseerd in de meest uiteenlopende materies. Zo ontwikkelde George een aantal nieuwe technieken in de fotografiewereld en produceerde hij al van jongs af gaslampen. Het waren die gaslampen die hem in oktober 1896 naar Amerika deden emigreren. Wanneer hij op een bepaald ogenblik de lampenindustrie achter zich laat en met zijn vrouw en zus naar Guatemala trekt, raakt hij er geïntrigeerd door de wondere wereld van koffie. Al snel huurt hij er een koffieplantage en het duurt niet lang vooraleer hij er een ingenieus irrigatiesysteem aanlegt.

Maar er is meer, hij vindt er ook inspiratie voor zijn uitvinding die niet alleen zijn eigen leven, maar ook die van vele burgers

ter wereld zal veranderen: de oploskoffie. George ontwikkelt een procedé waardoor je koffie krijgt door poeder en warm water met elkaar te mengen. Zo simpel als wat. Het geluk staat wat aan de kant van George wanneer de Verenigde Staten zich in 1917 in de Eerste Wereldoorlog storten en de legertop op zoek is naar een eenvoudig hart onder de riem voor vele soldaten. Weldra drinkt het hele Amerikaanse leger G. Washington's instant coffee.

Het legt George en de zijnen geen windeieren. George wordt rijk en treedt toe tot een clubje van aristocratische ondernemers als Eisenhower, Truman en vele anderen. Even overweegt hij zelfs om president te worden, maar de papieren voor zijn kandidatuur worden net te laat ingediend...

Het is ook in die tijd dat George een indrukwekkend domein laat bouwen op Long Island in New York, waar nu nog steeds de groten der aarde wonen. George laat er zijn rijkdom spreken, laat exotische bomen aanplanten op zijn immens landgoed en beschikt er zelfs over een kleine dierentuin. George zal er uiteindelijk wonen tot in 1927 wanneer hij met zijn bedrijf en woonst verhuist naar New Jersey waar hij in 1946 als genaturaliseerde Amerikaan sterft op 75-jarige leeftijd. Het einde van het indrukwekkende verhaal van een bijzondere Kortrijkzaan die zijn sporen heeft nagelaten in de hele wereld.



George 1871

Washington verblijft slechts een korte periode in Guatemala, maar zijn zus blijft er hangen. Marie Jeanne wordt er verliefd op Ernesto Wyld die er een koffieplantage runt. Meer dan 100 jaar later bestaat de plantage nog steeds en is ze nog altijd in handen van de familie Wyld. Speciaal ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van George Washington brengt Viva Sara nu de lijn George 1871 uit met bonen afkomstig van de Finca Santa Margarita, de bewuste plantage in Guatemala. Het levert lekkere, kwaliteitsvolle koffie met een straf verhaal... Nu verkrijgbaar in onze winkel en webshop.



Johan Cloetens

Ere wie ere toekomt, de bal rond George Washington ging aan het rollen toen Johan Cloetens zich begon te verdiepen in zijn figuur. Johan, afkomstig uit Brugge maar sinds kort Kortrijkzaan, deed tonnen opzoekingswerk en trok met zijn informatie naar de stad en Viva Sara. Dat wij als Kortrijkse koffiebranders volop onze medewerking verleenden aan dit schitterende initiatief, was de evidentie zelve...



A cup of George

Wil je nog veel meer te weten komen over deze wonderlijke figuur? Lees de informatiepanelen aan het Viva Sara Kaffee en volg het wandelparcours doorheen onze stad die je op de plekken uit het Kortrijkse leven van George brengen. Op bepaalde plekken krijg je nog extra achtergrond, vakkundig ingesproken door Amerika-kenner Suzy Hendrixx.



Isabella Rossellini

De lodge die George Washington destijds in New York liet bouwen, werd zoveel jaar later gekocht door fotomodel en actrice Isabella Rossellini. Bij het graven in de geschiedenis van het domein, komt ze vanzelfsprekend uit bij de figuur van George. Wanneer Johan Cloetens samen met Viva Sara en de Stad Kortrijk de geschiedenis rond deze bekende Kortrijkzaan uitspit, is er ook contact met de actrice. Zij betoont oprechte interesse in de initiatieven die aan de andere kant van de oceaan ontwikkeld worden. Met als resultaat dat straks een pakje George 1871 vertrekt naar Isabella Rossellini. Laat het je smaken, Isabella...

New York Tribune June 22, 1919

G.W. Washington's COFFEE

Supplied to the boys in the trenches because the Government wanted them to have the best. Now that it is home again, you can have the best.

Fresh coffee whenever you want it — as strong as you want it — or as mild as you want it — and exactly the number of cups you want.

No Waste. Makes delicious iced-coffee.

MADE IN THE CUP AT THE TABLE

Went to War! Home Again

MADE IN THE CUP AT THE TABLE

ABSOLUTELY PURE SOLUBLE COFFEE

THE CUP TABLE

TRADE MARK REGISTERED